

EEN OPEN TOEKOMST

Terugzien is het beschouwen van de dingen die reeds gebeurd zijn en gaat je beter af naarmate je er meer afstand van hebt kunnen nemen.

Vooruitzien is het onder woorden brengen van een visie op de toekomst (een visioen) dat mede aangeeft je eigen betrokkenheid bij het toekomstig gebeuren. Dit is op zich een hachelijke onderneming, omdat je visie kan worden gelogenstraft door diezelfde toekomst. Toch wil ik een poging wagen.

De G.D.B. ontleent - evenals elke andere instelling of organisatie in een vrije samenleving - haar bestaansrecht aan de dienst die zij aan anderen verleent. De aard van deze dienst aan anderen binnen onze broederschap is gedurende de afgelopen zestig jaren, naar ik meen, nauwelijks veranderd. Over het algemeen kan gezegd worden dat men bij de G.D.B. de ruimte heeft gevonden voor bewustwording, als het gaat om het persoonlijk geloof of als het gaat om het persoonlijk functioneren in de broederschap.

Als ik het goed zie, begon rond 1970 de dienstverlening van de G.D.B. zich vooral toe te spitsen op de persoonlijke bewustwording van het "kader" - ik bedoel hiermee in het bijzonder de kerkeeraadsleden en de bestuurders van A.D.S. en andere organen - van hun taakvervulling ten behoeve van onze broederschap. Ik denk dat de uit de broederschap opkomende vraag naar deze dienstverlening samenhangt met aldaar gevoelde spanningen, zoals de overal optredende teruggang van het ledental en de onduidelijkheid in de voorziening van leraren en de beschikbaarheid van plaatsen voor hen. De dienstverlening van de G.D.B. was zeer concreet, in de vorm van professioneel advies op het gebied van vormingswerk. De methode bleek een doelmatige bijdrage te leveren aan de persoonlijke bewustwording over taakverdeling en taakvervulling van bestuurders op verschillend niveau binnen onze broederschap.

Maar ook het kader binnen de gemeenten heeft de methode van het vormingswerk als een hulp ervaren bij het persoonlijk functioneren, bijvoorbeeld als wijkhoofden, contactpersonen, etc.

Als ik de tekenen van de tijd nu goed versta, dan verwacht ik dat de reeds gesignaleerde vermindering van het aantal leden nog wel enige

tijd door zal gaan. Ik denk dat de terugloop van het ledental pas zal eindigen als de kernen van de gemeenten het ledental aangeven. Deze kernen zullen mijns inziens bestaan uit die groepen mensen, die willen trachten de navolging van Jezus Christus met de daad gestalte te geven. De omvang van deze groepen, en daarmee van onze broederschap, zal dan zover geslonken zijn, dat - alleen daar al om - het functioneren van de structuur geen belangrijk vraagstuk meer is. Naar mijn mening zal er dan voornamelijk behoefte zijn aan persoonlijke bewustwording van de leden om daad-werkelijk Christen te zijn in deze samenleving, om de bedoeling van dit leven te begrijpen, om de taak van de mens in Gods schepping te verstaan.

Evenals in het verleden en het heden zal de G.D.B. zich ook in de toekomst richten naar de gerechtvaardigde wensen van de - dan overgebleven - kernen. De G.D.B. zal met deze kernen zoeken naar de mogelijkheden om behulpzaam te zijn bij de persoonlijke bewustwording van de dieper liggende levensvragen.

Wij mensen zijn het niet, maar het is de almachtige God, die ervoor zal zorgdragen dat de blijde, bevrijdende boodschap van Jezus Christus zal worden doorgegeven aan komende generaties. Wij kunnen slechts hopen - en bidden - dat wij als broederschap daarbij een instrument zullen mogen zijn.

Jaap Cuperus