

uit:
de Zondagsbode
in Doopsgezinde en verwante christelijke gemeenten
2de Jaargang, No. 33,
16 juni 1889
uitgave: Kuiper & Taconis, Meppel
redactie: **H. Koekebakker Jr.**

Berlikum. Onze vroegere leeraar ds. S. H. van der Goot, die in 1872 zijn ambt neerlegde, doch sedert dien tijd onder ons bleef wonen en zoolang zijne krachten het hem toestonden aan ons gemeentelieven deelnam, is den 8 Juni overleden. De laatste jaren was hij bijna geheel aan huis gebonden. Toch waren wij den eenvoudigen, opgewekten -leeraar en vriend niet vergeten. Een groot getal leden der gemeente verzocht geheel uit eigen beweging hun vroegeren predikant grafwaarts te mogen brengen, zooals dan ook op 11 Juni geschiedde.

Ds. van der Goot trad in 't jaar 1825 te Workum voor 't eerst als leeraar op. Later verbond hij zich aan de gemeenten Warga en Blokzijl om op 11 Nov. 1839 van Blokzijl tot ons over te komen. Er was hier toen nauwelijks eene gemeente. Enkele belangstellende broeders hoopten de gemeente weer op te bouwen en toen ds. van der Goot er toe besloot om daaraan zijne krachten te wijden is dit gelukt. Spoedig bouwde hij een huis , daar onze pastorie toen geheel onbruikbaar was. Langzamerhand breidde de gemeente zich uit en mag zich thans in 't bezit van een goed kerkgebouw en flinke pastorie verheugen. Verschillende predikanten zijn na 1872 onder ons werkzaam geweest. De herleving onzer gemeente danken wij allereerst den nu ontslapen grijsaard.